

2023: Αλώβητη η Κυβέρνηση από καταστροφές και τραγωδίες

Το 2023 φεύγει σαν μια χρονιά που οι περισσότεροι θα ήθελαν να ξεχάσουν: η τραγωδία των Τεμπών κυριάρχησε στη δημόσια σφαίρα στο πρώτο μισό της χρονιάς και παρέμεινε τελικά ως το σημαντικότερο γεγονός της χρονιάς, παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού σε Ρόδο και Έβρο και τις φονικές φθινοπωρινές πλημμύρες στη Θεσσαλία αλλά και τα εγκλήματα οπαδικής βίας που συγκλόνισαν την Ελληνική κοινωνία.

Τα παραπάνω αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς σύμφωνα με τις απαντήσεις την Πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης της Palmos Analysis για τον Ελεύθερο Τύπο για την χρονιά που φεύγει, με την τραγωδία των Τεμπών να ξεχωρίζει (69%) και να ακολουθούν οι πλημμύρες στη Θεσσαλία (38%), πυρκαγιές σε Ρόδο και Έβρο (30%) και τα εγκλήματα οπαδικής βίας (11%). Κανένα άλλο γεγονός δεν φτάνει σε διψήφιο ποσοστό στις αναφορές των ερωτώμενων, καθώς ακόμα και τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα της χρονιάς (ευρείες εκλογικές νίκες της ΝΔ, παραίτηση Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και η εκλογή του Στέφανου Κασσελακη στη θέση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης), επισκιάζονται από τα τραγικά γεγονότα και περνούν σε δεύτερο πλάνο.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι τα ισχυρά σοκ στην κοινή γνώμη από τα πολύνεκρα γεγονότα δεν δημιουργούν σημαντική – ορατή τουλάχιστον – φθορά στο Κυβερνών κόμμα: η εκλογική του επιρροή εκτιμάται στην περιοχή του 39%, ενώ ο συγκεκριμένος ποσοστιαίος πήχης επιβεβαιώνεται και από μερικούς άλλους κρίσιμους δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, το 40% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η χώρα οδεύει στην σωστή κατεύθυνση, ενώ αντίστοιχο ποσοστό (38%) δηλώνουν ικανοποιημένοι (πολύ ή αρκετά) από το έργο της Κυβέρνησης γενικά και η δημοτικότητα (καθαρή θετική γνώμη) του Πρωθυπουργού φτάνει το 38%. Χοντρικά, η Κυβέρνηση «πατάει» σε ένα στέρεο έδαφος: 4 στους 10 διατηρούν την εμπιστοσύνη τους στο Κυβερνών κόμμα και στον Πρωθυπουργό.

Η «απέναντι» πλευρά εμφανίζεται κατακερματισμένη και κανείς δεν καταφέρνει μέχρι τώρα να συσπειρώσει το ποσοστό δυσαρέσκειας, που όμως δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Τι κι αν το 54% των πολιτών θεωρούν ότι η χώρα οδεύει προς την λανθασμένη κατεύθυνση ή αν το 62% είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι από το έργο της Κυβέρνησης: το δεύτερο σε εκλογική επιρροή κόμμα της δημοσκόπησης, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καταγράφεται μεταξύ 14% και 15%, 25 ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες πίσω από τη ΝΔ. Ο δε ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εγκαθίσταται στην τρίτη θέση, με την εκλογική του επιρροή να βρίσκεται λίγο πάνω από το 12% και νιώθει καυτή την ανάσα του ΚΚΕ πίσω του, που ενισχύεται και από τον ιδιαίτερα δημοφιλή αυτή την περίοδο ηγέτη του, καθώς ο κ. Κουτσουμπας φτάνει το 24% σε δημοτικότητα και βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κοινοβουλευτικών κόμματος. Όσο για τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μάλλον πρέπει να δημιουργεί προβληματισμό ότι η δημοτικότητα του είναι χαμηλότερη από την εκλογική επιρροή του κόμματος του... Η δε ικανοποίηση από την άσκηση αντιπολίτευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μονοψήφιο ποσοστό (8% δηλώνουν «Πολύ» ή «Αρκετά» ικανοποιημένοι).

Η δημοσκοπική κυριαρχία της ΝΔ δεν σημαίνει ότι έχει μπροστά της δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Το θέμα της ακριβείας εξακολουθεί να κυριαρχεί στους προβληματισμούς των πολιτών, καθώς το αναδεικνύουν ως κορυφαίο πρόβλημα σήμερα στη χώρα (63%), ενώ η

εγκληματικότητα και η δημόσια ασφάλεια σκαρφάλωσε πλέον στην τρίτη θέση των αναφορών (23%), στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με τα θέματα υγείας/περίθαλψης (24%) και πάνω από τους χαμηλούς μισθούς και τις συνθήκες εργασίας και τα θέματα παιδείας και σχολείων (20%), ενώ υψηλά στην σχετική ατζέντα βρίσκονται και τα θέματα που σχετίζονται με την ανεργία (18%) και την οικονομική ανάπτυξη (17%), καθώς και το προσφυγικό/μεταναστευτικό (13%). Παράλληλα, μόνο 1 στους 4 περίπου (23%) αναφέρουν ότι το 2023 ήταν καλύτερο για τους ίδιους και τις οικογένειες τους σε σχέση με το 2022, ενώ στον αντίποδα το 38% θεωρούν ότι ήταν μάλλον χειρότερο και το 39% ότι δεν υπήρξε αξιοσημείωτη μεταβολή. Οι προσδοκίες, ωστόσο, για το 2024 είναι καλύτερες καθώς το 29% θεωρούν ότι θα είναι καλύτερο σε σχέση με το 2023 , έναντι 28% που θεωρούν ότι θα είναι χειρότερο και 38% που θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει αξιοσημείωτη μεταβολή.

Αρκετά διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη σε βασικές μεταρρυθμίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση: την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας και τα θέματα του γάμου και της δυνατότητας τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Σε ότι αφορά στο θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών Πανεπιστημίων φαίνεται ότι υπάρχει ευδιάκριτη πλειοψηφία που τίθεται υπέρ (50% έναντι 37% που τοποθετούνται αρνητικά). Για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη, με το 47% να διάκειται θετικά και το 43% να διάκειται αρνητικά. Αντιθέτως, σαφής πλειοψηφία ενάντια στην σχετική μεταρρύθμιση καταγράφεται ως προς τη παροχή δικαιώματος τεκνοθεσίας σε ομόφυλα ζευγάρια, καθώς το 64% δηλώνουν κατά της σχετικής ρύθμισης έναντι 28% που τοποθετούνται υπέρ.

Πασχάλης – Αλέξανδρος Τεμεκενίδης
Διευθυντής Ερευνών Palmos Analysis
temekenidis@palmosanalysis.gr